

Kommittén för fritidsträdgårdar

Mötesanteckningar

Datum och plats: 8 september 2017 KL 17:30 i Kolonisternas hus

Närvarande: Estelle Conraux (Södra Årstalundens koloniträdgårdar), Lena Israelsson (Orhem Trekanten), Katja Jassey (Pungpinans Fritidsträdgårdar), Maj-Len Komi (Räcksta Fritidsträdgårdar) Suké Luwawu-Ndombe (Husby Gård), Conny Mörke (Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening)

Påminnelse inför nästa kommittémöte-

Förbereda frågor för en undersökning om dagsstugor (alla). Diskutera fördelar och nackdelar med ett stängsel med sin förening. Förslaget angående odlingstunnlor (Lena och Katja) granskas av alla per mail innan den 7 oktober.

Val av sekreterare för möten

Estelle Conraux

Fastställning av agendan

Kommittén träffas för att bestämma vilka frågor som måste drivas under det kommande året. Arbetet från tidigare år ska fortsätta men det gäller att prioritera: vilka frågor har vi kommit längst med, och vilka ska presenteras till FSSKs styrelse för att drivas vid nästa Forum-mötet?

Fyra teman diskuterades, med olika mognadsgrad: odlingstunnlar, stängsel mot rådjur, dagstugor och nya odlingslotter.

1. Odlingstunnlar

Kommittén har kommit längst med frågan om odlingstunnlar. Begreppet ska inte blandas med termen växthus, då huvudmålet är odling, och inte vistelse.

Katja J och Lena I har träffat Skarpnäcks stadsdelsförvaltning och visat det underlag som kommittén arbetat fram där man föreslagit att en konstruktion i metall med miljövänligt plast som vid behov kan tas bort under vintern. Skarpnäcks SDF var mycket positiva till detta och bad oss undersöka ifall det var bygglovspliktigt. De hade i så fall inga invändningar mot att detta användes på odlingslotter inom stadsdelen. Kommittén har ett mål: ta fram ett förslag och strategi för att ändra reglerna och underlätta användning av odlingstunnlar i alla fritidsträdgårdar, dvs både tillåta och sätta ramar för det som får göras (ex. absolut inte skugga grannar).

BESLUT: Lena och Katja arbetar fram ett slutligt förslag som ska granskas i gruppen och presenteras till FSSKs styrelse den 7:e oktober. Nedan länk till exempel på odlingstunnlar.

<https://averto.lv/en/greenhouses/film-greenhouses/greenhouses-atlas/>

2. Stängsel mot rådjur

Kommittén tar upp frågan då vad som är tillåtet är olika från en förening till en annan. Man vill också samla in erfarenhet: vilka fördelar och nackdelar finns med de olika systemen, inte minst gällande kostnad och hållbarhet?

Maj-Len bifogar några bilder på Gubbkärrets staket som kan inspirera: eventuellt ett bra studiebesök? Det bygger på en gammal struktur runt hela området som omvandlades till ett högre staket. Problemet är kostnaden som de flesta fritidsträdgårdsföreningar inte skulle klara av att täcka utan stöd av stadsdelsförvaltningar (ekonomiskt eller i form av arbetskraft).



BESLUT: Kommittén vill förbereda ett förslag till ett senare Forum-möte. Tills dess kan de olika kommittémedlemmar undersöka frågan med sina respektive föreningar.

3. Dagstugor

Kommittén har pratat tidigare om möjligheten att bygga en dagstuga på odlingslotterna, inom ramar som skulle specificeras av FSSK och förhandlas med staden Syftet vore att kunna vila eller skydda sig från regnet, speciellt för äldre och barnfamiljer. Specifika punkter som diskuteras är bl. a.:

- möjligheten att bygga så att man kan montera ned dagsstugan, totalt eller delvis, under vintern
- kostnaden och eventuell ersättning/förflyttning/försäljning när man lämnar lotten
- syfte och därmed storlek och utformning
- placering på lotten med tanke på grannar till exempel

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning gav tillstånd att bygga upp några dagstugor enligt en monterbar prototyp under 2017 men ingenting har byggts än.

BESLUT: Kommittén vill förbereda ett förslag till ett senare Forum-möte. Med det i åtanke ska alla förbereda frågor för en undersökning som ska spridas till fritidsträdgårdsföreningar för att identifiera vilka behov, möjligheter och eventuella begränsningar som finns. Parallellt kommer man att samla inspirationsbilder, beskrivningar och ritningar och erfarenheter från andra föreningar som Söderbrunn och Fittja.

4. Nya odlingslotter i befintliga föreningar

Diskussionen handlade om att då det kan vara svårt att få tillgång till ny mark så måste vi kanske skapa fler odlingslotter i befintliga föreningar genom att utöka området och omvandla de mellanrum och ytor som idag används för annat än till lotter. Många föreningar har idag långa köer. Diskussionen syftade inte till något beslut utan tog formen av en kort erfarenhetsredovisning:

- hur var det i de olika föreningar?
- hur hade man gått tillväga om nya lotter hade skapats?
- vilka storlekar fanns det på odlingslotter, och vilken betydelse hade det att ha odlingslotter med olika storlekar?

Nästa möte

Ska beslutas med en doodle och läggas in i anteckningarna

Vid tangentbordet

Estelle Conraux