

Kommittén för fritidsträdgårdar

Mötesanteckningar

Datum och plats: 23 januari 2018 KL 17:30 i Kolonisternas hus

Närvarande: Estelle Conraux (Södra Årstalundens koloniträdgårdar), Lena Israelsson (Orhem Trekanten), Maj-Len Komi (Råcksta Fritidsträdgårdar) Suké Luwawu-Ndombe (Husby Gård), Conny Mörke (Snösätra Norra Fritidsträdgårdsförening)

Icke-närvarande: Katja Jassey (Pungpinans Fritidsträdgårdar)

Påminnelse inför nästa kommittémöte-

Fylla på de olika "tankekartorna" om dagstugor (se google dokument)

Val av sekreterare för mötet

Estelle Conraux

Fastställande av agendan

Kommittén träffas för att sammanfatta arbetet som gjordes under 2017 och bestämma vilka frågor måste drivas under 2018 och hur.

Diskussionen fortsätter om de fyra tema som identifierades vid det förra mötet, med olika mognadsgrad: odlingstunnlar, stängsel mot rådjur, dagstugor och nya odlingslotter.

1. Odlingstunnlar

Odlingstunnlar, även kallade växthustunnlar, finns att köpa färdiga på marknaden. De består av en rörställning på vilken man kan dra över plast som är anpassad för odling. Tunnlarna används till odling och är ej lämpade för att använda till vistelse eller som extra rum. De ska därför ej blandas ihop med växthus.

Kommitténs mål: att ändra på nuvarande ordningsregler så att odlingstunnlar blir tillåtet i fritidsträdgårdar. Ett underlag som visar på varför odlingstunnlar svarar mot ett existerande behov och förslag till regelverk för föreningarna har tagits fram under året. Detta underlag har diskuterats med Skarpnäcks stadsdelsförvaltning som är positivt inställda. Se bilaga 1.

Utmaning: bygglovspliktig eller ej? En preliminär ansökan skickades in under höstan 2017 till bygglovsavdelningen. Om de anser att dessa tunnlar inte är bygglovspliktiga kan kommittén gå vidare och föra dialog med berörda tjänstemän inom Stockholms stad.

BESLUT: Katja och Lena ska träffa staden (trafikförvaltningen) och informera ansvarig handläggare där om den pågående processen.

Stängsel mot rådjur

Kommittén tog upp frågan vid tidigare möte då vad som är tillåtet är olika från en förening/stadsdel till en annan. Man vill också samla in erfarenheter (fördelar/nackdelar) med de olika systemen.

Erfarenhetsåterföring:

- Det finns en mejlväxling med Skarpnäck som tillåter dessa, så det borde vara möjligt i andra stadsdelar. Ett stängsel är aldrig bygglovspliktigt och enligt den

bygglovshandläggare som haft ansvar för koloniområden i Stockholms stad under flera år är det tillåtet att sätta upp nät kring lotterna. Handläggaren har dock gått i pension nu.

- Maj-Len rapporterar om att Allox-näten kollapsat under snön. Man behöver alltså undersöka möjligheter att förankra nätet starkare under vintern, eller ta bort det.

BESLUT: Kommittén vill sprida information om **Allox rådjursstängsel**

som är nästan osynligt och lätt att hantera, med en varning angående vintern. Lena skriver en text som ska uppmuntra varje odlare att prata med sin förening med hänvisning till Skarpnäck, så att varje förening kan kolla med sin stadsdelsförvaltning. Texten ska läggas på FSSKs hemsida och skickas till alla styrelser.

3. Dagstugor

Kommittén har pratat tidigare om möjligheten att ha dagstugor på odlingslotterna inom ramar som skulle specificeras av FSSK och förhandlas med stadsdelsförvaltningar. Vid förra mötet hade det beslutats att förbereda frågor för att identifiera vilka behov, möjligheter och eventuella begränsningar som finns och att parallellt samla informationsbilder, beskrivningar och ritningar för att ta fram ett förslag med regler.

Arbetet har inte kommit så långt ännu men kommittén kom överens om att ta fram detta underlag under 2018. Vissa punkter diskuterades mer specifikt:

- dagstugan ska begränsas i storlek (siffror runt 6 kvm diskuterades men det exakta förslaget ska bestämmas efter studiebesök och efter en analys av de behov som finns via intervjuer/enkät)
- överlåtelsen ska regleras för att undvika spekulation (kommittén diskuterade en flyttbar dagstuga som man inte får ersättning för men som kan säljas eventuellt till en granne, för att behålla traditionen att ha odlingslotter som inte kostar utan att därmed riskera att främja dåliga konstruktioner)
- underhållsregler ska också tas fram, och eventuellt en deposition kan krävas för att undvika att föreningar eller stadsdelar behöver ansvara för att riva och forsla bort överblivna dagstugor.

BESLUT: Kommittén har som mål att förbereda en mall/förslag som tar hänsyn till de olika inblandade aktörerna och förebygger kritik. Med det i åtanke ska alla fylla på "tankekartor" tills nästa möte som förberedelse för en enkät

- varför vill man ha en dagstuga ?
- vilka intressenter finns inblandade?
- vilka möjliga motstånd kan man möta?

Dessutom ska alla i kommittén samla på sig underlag om möjliga studiebesök för sommaren (plats, beskrivning, eventuella bilder)

4. Nya odlingslotter i befintliga föreningar

Diskussionen handlade om att skapa fler odlingslotter i befintliga föreningar genom att dela ut lotter eller utnyttja mellanrummen, inte minst med tanken på de köer som fanns i vissa föreningar. Diskussionen syftade inte på något beslut men man nämnde att:

- man kunde börja arbetet med att beräkna hur många lotter som finns tillgängliga per stadsdel i relation till befolkningen för att identifiera där det kanske var mest aktuellt att börja
- det kanske kunde vara en enkätfråga.

Nästa möte

Under våren innan odlingen sätter igång. Ska beslutas med en doodle och läggas in i anteckningarna

Vid tangentbordet

Estelle Conraux